

De Bijsluiter van Goed Doen

Een documentaire over kleinschalige particuliere hulpprojecten



Nieuwsbrief December 2011

Lieve allemaal,

Ondanks het Afrikaanse ritme vliegt de tijd en ligt de volgende nieuwsbrief alweer op de mat met een paar updates.

Hielke en ik hebben er samen voor gekozen dat hij zich helaas niet meer zal inzetten voor het maken van de documentaire. Ik zal de documentaire, met technische steun uit Nederland en Oeganda, met volle moed voortzetten. Ondertussen heb ik al met hulpgevers in Oeganda gesproken en een lijst aan projecten die ik kan gaan bezoeken op zak. In deze nieuwsbrief geef ik alvast een kort verslag van een van de ontmoetingen.

Hartelijke groet uit Oeganda,
Niki
niki@bijsluitervangoeddoen.nl
+256 7 73 88 38 91

Volg me op twitter (@BijsluiterGD) of facebook (Bijsluiter van Goed Doen)



Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Geen probleem! Scroll naar beneden en klik op de 'uitschrijven' link

Project-verslag: kerst op death row

In een klein restaurant in hartje Kampala genaamd "House of Madonna" (ironisch: was zij niet ooit diegene die zong "the road to hell is paved with good intentions"?) spreek ik met Victor van Second Chance Support. Wij praten over goede bedoelingen, de valkuilen van particuliere hulpprojecten en zijn ervaringen. Victor werkt zo'n 1.5 jaar met gedetineerden in een van de Oegandese gevangenissen. Het is geen pretje: 1100 mannen in een ruimte gebouwd voor 400. Geen stromend water, geen bedden, veel ziekten.



Lees verder over deze [ervaring uit de praktijk](#)

Blog: Help, hulp!



De beste vragen zijn vaak de simpelste om te stellen, maar ook de moeilijkste om te beantwoorden. Één van de vragen die mij al jaren bezig houdt is zo'n simpele vraag: waarom helpen we? Wat is de reden dat jaarlijks hordes 'ontwikkelde' mensen vol goede moed naar arme landen reizen om 'te helpen'? Wat de reden voor vertrek ook moge zijn, de bedoelingen zijn vaak uiterst goed en de solidariteit ontzettend mooi. Maar is de hulp daardoor ook goed? En hoe weten we wat de juiste hulp is? Is het aan 'ons' om dat te bepalen? In de woorden van Karl Marx, Billy Joel en Madonna: "the road to hell is paved with good intentions". Goede bedoelingen leiden niet altijd tot goede resultaten. Maar er is zoveel armoede op de wereld; we moeten toch iets doen?

Lees verder op [de website](#)



Wall of fame

Met veel dank aan de mensen die de documentaire in november een duwtje in de rug hebben gegeven:

 Tientjes-vriendjes: Ilse Rooijackers, Bram Smeets, Hanneke Steenis, Willem van Merle, Nienke de Lange, Annalise Rietveld, Joeri Everaers, Hanna Elbers, Elsie Groensmit en Peter van Steenis

 Dag-helden: Judith van Kan, Rolf Feenstra, Marijn Otte, Jeroen Driessen en Julie Nederkoorn

 Fifty-funkers: Michel Crevecoeur, Aart Loubert, Frank Hemmes, Marjan Sax, Elke Warmoeskerken en Kitty Visser, Karin Bilo, Frank Raijmaeckers en Marloes Thönissen

 VIPs: Noor en Jos Rooijackers, Shila Confurius en Stefan op de Woerd

 Docu-date: Heleen Brulot

Wil jij ook een steentje bijdragen? Kijk op de [website](#) wat je ervoor terug krijgt.

Het doorsturen van deze nieuwsbrief en het verspreiden van het project (bv. via social media) komt het ook absoluut ten goede. Laten we samen mensen bewust maken van de successen, valkuilen en dilemma's van hulp geven. Zo verhogen we de kans op slagen van particuliere hulpprojecten.

[Stuur deze email door naar een vriend](#)

Hieronder voorbeelden om het je gemakkelijk te maken:

e-mail:

Steeds meer Nederlanders starten na een verre reis in een arm land, uit ongenoegen met grote ontwikkelingsorganisaties of om andere redenen een eigen hulpproject. De solidariteit is geweldig, maar hulp geven is allerm minst gemakkelijk en er bestaan veel valkuilen en dilemma's. Maar welke precies? En kunnen ze vermeden worden? Grotendeels wel. Er bestaan ook succesvolle projecten. Wat maakt hen dan succesvol? Voor (toekomstige) hulpgevers en allen die geïnteresseerd zijn, gaat Niki de grootste successen, valkuilen en dilemma's in beeld brengen in de documentaire *De Bijsluiter van Goed Doen*. Want ook 'goed doen' heeft een bijsluiter nodig.

Jij kan haar, net als ik, helpen door bijvoorbeeld een tientje-vriendje, dag-held, of zelfs Associate-Producer te worden. Kijk op www.bijsluitervangoeddoen.nl hoe je kan bijdragen en wat je er als dank voor terugkrijgt. Zeg het voort!

twitter:

Steun de documentaire over de successen, valkuilen en dilemma's van kleinschalige hulpprojecten. Kijk op www.bijsluitervangoeddoen.nl#BijsluiterGD

facebook:

Steun de documentaire over de successen, valkuilen en dilemma's van kleinschalige hulpprojecten. Kijk op www.bijsluitervangoeddoen.nl en wordt tientje-vriendje, dag-held of zelfs Associate-Producer en zeg het voort!

